



Zondebok    Glas in lood    Paul Oosterhoff    Pasen 2016

## Zondebok

Je hebt er zo één gevonden  
iemand waarop je het allemaal kunt afschuiven,  
iemand die de oorzaak is van alle ellende.  
Iemand, de vluchteling, de marokkaan, de jood, de moslim  
of iets, de drugs, je verslaving, dat ontslag, die gebeurtenis.  
Een zondebok, je hebt er zo één gevonden.

Maar als je die dan, beladen met al je sores,  
de woestijn in hebt gestuurd,  
ben je dan verlicht?  
Heb je dan rust?  
Kom je dan tot je recht?

De zondebok zeker niet,  
die heb je ten onrechte afgeserveerd.  
En jij? Jij wordt daar toch ook niet beter van.

Is er dan niemand die je zonden wegdraagt?

Nu, je zou het natuurlijk zelf kunnen doen, zelf je eigen sores aanpakken....  
Woestijn genoeg om het naar te versjouwten...

En als je dat doet, de moed hebt om het zelf op te pakken,  
dan zul je merken - velen vóór jou hebben dat ervaren -  
dat die ellende meegedragen wordt.  
Dat het lichter wordt, dat je verlicht wordt.  
Zelfs dat het uiteindelijk van je wordt afgenomen.

Maar niet vanzelf, als bij toverslag.  
Je moet het wel eerst zelf oppakken,  
geen zondebok buiten je zelf om.

Pak het op.. draag het weg,  
je zult zien, het wordt meegedragen.  
Er is al zo veel vóór jou gedragen.  
Er is al zo veel voor jou gedragen.

Goede Paasdagen.

Paul Oosterhoff, diaconaal predikant Nijmegen